

*Voor heel de wereld was hij een vriend,
voor ons was hij de hele wereld.*

Dankbaar voor de vele jaren
dat wij hem in ons midden mochten hebben
nemen wij weemoedig afscheid van

De heer
Jan Jongeneelen
weduwnaar van mevrouw
Gusta Aerts

Geboren te Kalmthout op 11 april 1932
en thuis te Gooreind toch nog onverwacht overleden
op 20 augustus 2024.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartceremonie rond zijn
urne bij te wonen in de aula van Afscheidshuys Goossenaerts
op **vrijdag 30 augustus 2024 om 11.00 uur**,
aansluitend vertrouwen we zijn as toe aan de natuur
op de begraafplaats van Gooreind, Mansionstraat.

Samenkomst in het Afscheidshuys Theo Verellenlaan 71,
2990 Wuustwezel, vanaf 10.30 uur.

Jan leeft verder in de herinnering van:

Bert en Natascha De Smedt - Jongeneelen
Robin De Smedt en Jolien Mampaey
Yenthe De Smedt en Floris Lecocq

zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn neven, nichten en verwanten.
De families Jongeneelen en Aerts.

Innige dank aan familie, vrienden, huisarts S. Eerdekens,
het Palliatief Team van Coda en Thuisverpleging@Care
voor hun inzet en menslievende zorgen.

KOESTER DE MOOIE MOMENTEN.

Rouwadres: Familie Jan Jongeneelen
p/a Afscheidshuys Goossenaerts
Theo Verellenlaan 71, 2990 Wuustwezel.
Digitaal condoleren via [afscheidshuys.be](https://www.afscheidshuys.be)